

## Informatiebulletin Projectteam “ WARINGIN “ t.a.v. Herdenking Bevrijding Nederlands- Indie op 15 augustus1945

### Projectteamleden

A.E. Simon  
Galerijstraat 32  
6432 AV Hoensbroek  
Tel. : 045 205 49 89  
E-mail adres : [aesimon@home.nl](mailto:aesimon@home.nl)

P.Heuperman  
Joke Smitstraat 19  
6416 HS Heerlen  
Tel. 06.15201568  
[peter.heuperman@home.nl](mailto:peter.heuperman@home.nl)

B. Suzenaar  
Marconistraat 2  
6431 CG Hoensbroek  
Tel. : 045 521 51 19  
E-mail adres : [B.Suzenaar.sr@home.nl](mailto:B.Suzenaar.sr@home.nl)

M. Koot  
Ganzeweide 105  
6413 GC Heerlen  
[markkoot@telfort.nl](mailto:markkoot@telfort.nl)

### Historische achtergrond

Sinds de opheffing van de Vereniging Vanuit Indonesië Grepatrieerde Nederlanders op 13 februari 1992 (destijds gevestigd op het adres Jan Campertstraat 16 te Heerlen ) werd de door betreffende vereniging, ten behoeve van de Indische /Molukse gemeenschap tot doel gestelde sociaal /maatschappelijke belangenbehartiging, ondergebracht in een non-profit eenmans-onderneming onder de naam : **Bemiddelings / Adviesbureau“ CONSULT “** met als vestigingsadres Galerijstraat 32 te Hoensbroek.  
Vermelde onderneming wordt gedreven voor rekening van A.E. Simon, die tevens voorzitter is van het Projectteam WARINGIN

### Waarom herdenken we op 15 augustus ?

Nederland wordt bevrijdt op 5 mei 1945.

Op die datum is er in het voormalig Nederlands-Indië echter nog lang geen bevrijding.  
De Japanse overheersing drukt in de hierop volgende maanden nog zwaar op alle inwoners van dat land en daarbuiten.

De geschiedenis van de mensen met een Indische/Molukse oorlogsachtergrond is echter zo anders verlopen.

Op 15 augustus 1945 kwam er weliswaar een einde aan de oorlog in Zuid-Oost Azië door de capitulatie van Japan, hetgeen echter niet betekende dat er sprake was van een echte bevrijding.

Immers twee dagen na de capitulatie van Japan, besloot een invloedrijke groep Indonesiërs (onder een ongekende zware druk van hun jonge achterban) Indonesië onafhankelijk te verklaren.

Als gevolg van de gruwelijke en zeer gewelddadige onafhankelijkheidsoorlog (in de volksmond ook wel de **Bersiap periode** genoemd) belanden een groot aantal (Indische) Nederlanders, mensen met een Molukse achtergrond e.o. nogmaals in een concentratiekamp, nu echter onder het regime van de “ vrijheidsstrijders “.

### Deze oorlog leidde uiteindelijk tot de onafhankelijkheid van Indonesië op 27 december 1949.

Als gevolg daarvan moest destijds de keus gemaakt worden ; noodgedwongen vertrekken naar Nederland of in Indonesië blijven, met alle mogelijke nadelige sociaal/maatschappelijke consequenties vandien.

Voor hen luidt het einde van de Tweede Wereldoorlog zo dan ook, beslist geen periode van herstel in.

In tegendeel, zij vormt eerder een markering van voortschrijdend verlies van have en goed, status, geboorteland, soms zelfs van identiteit !

Kortom, compleet verlies van een manier van leven.

Voor degenen onder hen die uiteindelijk noodgedwongen de keus maakten te vertrekken naar Nederland, rest er niets anders dan zich zo geruisloos aan te passen, aan de in het nieuwe vaderland heersende cultuur.

## **Herdenken en ontmoeten**

De 15e augustus is elk jaar de dag waarop al die ingrijpende gebeurtenissen kunnen worden herdacht, in gezelschap van personen met een (gedeelde) Indische/Molukse en specifiek Nederlandse achtergrond.

**In 1999 heeft het Kabinet Kok 15 augustus 1945 erkend als het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden.  
Vanaf dat moment wordt op deze dag op alle overheidsgebouwen in het land gevlagd.**

De allereerste Herdenking vond in 1970 plaats in Den Haag.

Het blijkt dat echter dat velen van hen de behoefte hebben aan structurele herhalingen van deze gelegenheid, het liefst dan ook in de buurt van hun eigen woon- en leefomgeving. Sindsdien wordt de Herdenking ieder jaar op 15 augustus ook in diverse andere gemeenten in het land georganiseerd (o.a. Almelo, Arnhem, Den Bosch, Groningen, Roermond)

## **Eerbetoon bewijzen**

Voor met name de bejaarden en/of fysiek beperkte personen van de Indische- en Molukse gemeenschap in het uiterste zuiden van het land, die graag een dergelijk Herdenkingsfeest zouden willen bijwonen, vormt de afstand en de mede hieraan verbonden reistijd, echter een voor hen spijtig genoeg onoverkomenlijk bezwaar.

Opgemerkt wordt dat ook de jongeren in toenemende getale naar de in het land georganiseerde Herdenkingen komen c.q. willen komen.

Vaak op uitnodiging van hun ouders of grootouders, maar ook uit eigen gezonde nieuwsgierigheid naar hun “ roots “ en mede uit respect voor hun (voor)ouders.

## **Opstart Projectteam**

Vanuit de Indische/Molukse gemeenschap in de regio Zuid-Limburg, werd mij veelvuldig de vraag gesteld, waarom er tot op heden, in het uiterste zuiden van het land nimmer een formele herdenking plaatsvindt van de bevrijding van het voormalig Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. In dit licht gezien heeft er ultimo de maand januari 2017 o.a. ten aanzien van dit onderwerp, een persoonlijk onderhoud plaatsgevonden met de Burgemeester van de gemeente Heerlen, de heer R. Krewinkel.

Na ampel beraad werd de Adviseur van het Kabinet Mw. S. Sporken, verzocht om e.e.a. kort te sluiten met de voorzitter van het Projectteam.

De uitkomst van deze gesprekken was dat :

- het projectteam door de gemeente Heerlen de mogelijkheid wordt geboden, om middels een **formeel Burgerinitiatief procedure**, aan het College van Burgemeester en Wethouders een duidelijk omschreven en gericht **schriftelijk voorstel** te doen, m.b.t. de mogelijke opzet en inrichting ten aanzien van de beoogde jaarlijkse herdenking.
- het projectteam allereerst zal gaan “ brianstormen “ over alle mogelijke ter zake doende juridische en inhoudelijke aspecten van het nog op te stellen voorstel, waarbij met name de wijze van communicatie richting de achterban, de hoogste prioriteit zal hebben.  
(= verkrijgen breed draagvlak)

## **NOTE**

Met de meest belangrijke en invloedrijke Indische Stichtingen zoals met name Stichting Pelita, Stichting Indisch Herinneringscentrum Arnhem, Stichting Indisch Platform Den Haag, Stichting Indisch Koempoelan Besar Almelo, Stichting Honi Den Bosch en Stichting Nationaal Indië Roermond, is er inmiddels meerdere keren contact opgenomen. Bij deze (telefonische) gesprekken werd er specifieke onderlinge informatie uitgewisseld en werd ons door het merendeel van hen de toezegging gedaan, dat ons Informatiebulletin geplaatst zal gaan worden in hun maandelijks blad c.q. nieuwsbrief.

**De primaire randvoorwaarde die de procedure Burgerinitiatief echter stelt, is dat het door het projectteam nog in te dienen voorstel, vergezeld zal moeten gaan van een lijst met de namen, adressen en geboortedata en handtekeningen van tenminste 300 mede – initiatief-gerechtigden.**

Indien U ook de mening bent toegedaan dat ons voorstel richting de gemeente Heerlen, U, uw familieleden, uw vrienden en kennissenkring in de gelegenheid stelt om erkenning en eer te bewijzen aan onze dierbaren, die de Tweede Werldoorlog en tevens de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië (= de Bersiapperiode) al dan niet hebben doorstaan, dan verzoeken wij U hierbij dringend om uw persoons- en n.a.w. (naam-adres-woonplaats) gegevens op bijgaand formulier in te vullen en tevens van uw handtekening te willen voorzien.

Wij zouden het enorm op prijs stellen indien U uw bereidheid zou willen tonen, om het desbetreffende formulier eveneens ter visie en ter ondertekening voor te willen leggen aan uw overige familieleden, vrienden en kennissen (al dan niet met een Indische/Molukse achtergrond).

**Note : leder gezinslid kan en mag het formulier ondertekenen, mits hij/zij ouder is dan 18 jaar.**

De ingevulde / ondertekende ( en eventueel ingescande) formulieren gelieve U retour te zenden naar :

Projectteam **WARINGIN** / Herdenking Bevrijding Nederlands-Indië

- p/a Galerijstraat 32- 6432 AV Hoensbroek (dit in het geval U betreffend formulier via de post verzendt)

- één van de eerder in het Informatiebulletin vermelde e-mail adressen van de Projectteam-leden (dit in het geval U bij verzending gebruik maakt van uw e-mail).

**Hierbij wordt door mij opgemerkt dat ook de voorkomende computer-technische mogelijkheden (= Internet, Facebook, Twitter e.o.) v.w.b. een digitaal handtekeningen-register, op korte termijn optimaal door ons team nog zullen worden benut.**

Uiteraard zal het projectteam U op de hoogte houden omtrent het verdere verloop van onze inspanningen en activiteiten.

Voor de door U getoonde belangstelling en interesse, bij voorbaat onze bijzondere en welgemeende dank.

Met vriendelijke groet,  
Namens het Projectteam WARINGIN  
A.E. Simon