

*Beste mensen,*

*Vandaag staan we stil bij een belangrijk moment in onze geschiedenis. Een moment dat ons herinnert aan de duistere tijden van de Tweede Wereldoorlog, een periode die diepe littekens heeft achtergelaten in ons collectieve geheugen. Het is voor mij een eer om hier, namens het provinciebestuur van Limburg, te mogen staan. Om samen met u allen de herinnering aan alle slachtoffers die hun leven verloren in Nederlands-Indië levend te houden.*

*De Tweede Wereldoorlog bracht ongelooflijk veel leed en verwoesting met zich mee. Het conflict raakte mensen wereldwijd, maar voor velen in Nederlands-Indië betekende het een periode van onvoorstelbaar lijden en verlies. Onze gedachten gaan vandaag uit naar de mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren in deze donkere dagen. Het is belangrijk om stil te staan bij hun verhalen, bij hun offers, en bij de pijn die zij en hun nabestaanden hebben ervaren.*

*Het Indië-monument hier in Heerlen is een tastbare herinnering aan deze periode. Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. En van de onafhankelijkheidsoorlog, de Bersiap-periode, in Indonesië. In 2019 werd hier voor het eerst een Indiëherdenking gehouden, waarna het monument werd onthuld. Dankzij de inspanningen van Stichting Waringin hebben wij nu deze plek om samen te komen, te herdenken, en onze eer te betuigen aan de slachtoffers.*

*Herdenken is belangrijk omdat het een erkenning is dat er heel veel is gebeurd. Het biedt troost om daar samen bij stil te staan. Het scheidt*

*verbondenheid en een gevoel van saamhorigheid. We herdenken vandaag niet alleen de militairen die moedig vochten voor onze vrijheid, maar ook de burgers die gevangen zaten in kampen, die leden onder de bezetting, en die hun dierbaren verloren. We herinneren ons de verschrikkingen van de interneringskampen, de honger, de ziektes, en de wreedheden die velen moesten doorstaan. Elke naam, elk gezicht, elke herinnering is een getuigenis van de immense kracht en veerkracht van de menselijke geest.*

*In Limburg wonen naar schatting zo'n 80.000 Indische Nederlanders. Zij vormen een belangrijk deel van onze gemeenschap en dragen met zich de verhalen en herinneringen van een bewogen verleden. Het is van groot belang dat we deze verhalen blijven vertellen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor toekomstige generaties. Het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië is een plicht die we met eerbied en respect vervullen. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun verhalen niet verloren gaan in de annalen van de geschiedenis, maar dat ze een blijvende plek krijgen in ons collectieve bewustzijn.*

*Naast het voeden van het kritisch bewustzijn van de jongere generaties kan herdenken ook een bron van inspiratie zijn voor andere nieuwkomers in ons land. Het einde van de Tweede Wereldoorlog was in voormalig Nederlands-Indië het begin van een exodus. De Nederlands-Indische gemeenschap bestaat voor een groot deel uit mensen die alles hebben moeten achterlaten en vanuit het niets een nieuw bestaan hebben moeten opbouwen in Nederland. Hun verhalen van doorzettingsvermogen en wederopbouw kunnen anderen inspireren die nu een nieuw leven in ons land proberen op te bouwen.*

*Herdenken is meer dan alleen stilstaan bij het verleden. Het is ook een moment van reflectie op onze waarden en principes. Vrijheid, rechtvaardigheid, en menselijkheid zijn niet vanzelfsprekend. Ze zijn verworven door het bloed, zweet en tranen van degenen die voor ons kwamen. Door hun offers kunnen wij vandaag in vrijheid leven. Het is aan ons om die vrijheid te koesteren en te beschermen.*

*Laten we vandaag ook stilstaan bij de veerkracht en moed van de overlevenden, bij hun vermogen om ondanks alles door te gaan, om hoop en leven te vinden in de nasleep van de oorlog. Hun verhalen zijn getuigenissen van de menselijke geest die weigert gebroken te worden, van de kracht die in ieder van ons schuilt om te herstellen en te vernieuwen.*

*Vandaag is ook een dag van verbinding. Het herdenken van onze gedeelde geschiedenis brengt ons samen, ongeacht onze afkomst of achtergrond. Het herinnert ons eraan dat we samen sterker staan, dat we door het delen van onze verhalen en ervaringen een gemeenschappelijke basis van begrip en medeleven kunnen creëren.*

*Laten we deze herdenking gebruiken als een bron van inspiratie om te blijven streven naar een betere wereld, een wereld waar gerechtigheid en vrede zegevieren over onrecht en conflict. Laten we de herinneringen aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië koesteren en eren door ons in te zetten voor een toekomst waarin dergelijke tragedies nooit meer plaatsvinden.*

*In deze stille momenten van herdenking, laten we onze hoofden buigen en onze harten openen voor de verhalen van hen die we vandaag eren. Mogen hun herinneringen ons leiden en inspireren, en mogen we door hun nalatenschap de waarde van vrijheid en menselijkheid nooit uit het oog verliezen.*

*Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en uw toewijding om samen met ons te herdenken. Laten we blijven streven naar een wereld waarin de lessen van het verleden ons leiden naar een vreedzame en rechtvaardige toekomst.*

*Dank u wel.*